

### 1 Familiepladsen

Her er skovens største p-plads, et toilet og plads til hygge for hele familien. Leg gemmeleg i de gule cypresser eller nyd din madpakke.

### 2 MTB-spor

Her begynder MTB-sporet i Staurby Skov, se mere om den blå, røde og sorte rute på hjemmesiden.

### 3 Philips høj

Gravhøjene blev som den her ofte placeret højt og markant i terrænet. De er opbygget af jord og tørv. I dag er gravhøjene fredede.

### 4 Gravhøj og kisten

I skovens indre er endnu bevaret enkelte gravhøje, som vidner om bronzealderfolkets tilstedeværelse. Denne gravhøj er skovens prægtigste, 3 meter høj og 70 meter i omkreds. Desuden er selve gravhøjen ryddet for træer for at beskytte den.

Ved højen ser du en egetræskiste som dem, man i bronzealderen brugte ved begravelser.

### 5 Gravhøje og udsigt

Se den smukke udsigt her 40 meter over Lillebælts havoverflade, hvor fortidens stormænd er begravet i gravhøjene. Se hvordan træerne i skoven ikke bare er grønne. Der findes et utal af nuancer – fra blålig, over rødbrun til både mørkegrønne og lysegrønne farver. Om vinteren ser du i horisonten Trelde Næs.

### 6 Den nye Lillebæltsbro

Den nye Lillebæltsbro forbinder øen Fyn med Jylland og Europa. Åbnet 1970. Gennemsejlingshøjden på 42 meter for Den nye Lillebæltsbro er højere end Den Gamle Lillebæltsbro, der har en gennemsejlingshøjde på 33 meter.

### 7 Naturpark Lillebælt

Staurby Skov er den del af Naturpark Lillebælt, Danmarks største naturpark. Det bedste sted i verden at se marsvin fra land.

### 8 Skovdiger

I Staurby Skov finder du en del skovdiger. De er 200 år gamle kulturhistoriske spor fra dengang, da der var mange dyr i den åbne skov. På digerene har været hegn af fx hassel-grene til at holde dyrene både inde og ude af skoven.

### 9 H-egen

2 ældgamle egetræer har gubbet sig op ad hinanden. På et tidspunkt har dannet fælles bark, så de nu danner et stort H. At de to træer er vokset op så tæt på hinanden kan skyldes mus. En lille mus har lagt to ager i en hule i skovbunden. Måske har den glemt hvor – måske er den død.

### 10 Russeltang

Russeltang er en højderyg næsten midt i skoven, hvor der midtpå er en flot lysning omgivet af store træer. Her er bord og bænke til et hvil. Stemningen på Russeltang er fredfyldt og magisk – det er skovens riddersal.

### 11 Skovengen

På skovengen går der ofte græssende kvæg. Kvæget der går i skoven vil holde skovengen åben og inde i skoven vil de bide i træer og buske og rode i jorden. Alt sammen noget, der skaber variation, dynamik og plads til flere forskellige dyr og planter.

### 12 Kastanjer

Ægte kastanje er et stort løvtræ med en stor krone. Bladene er lange og spidse. Frugtskallen er fyldt med stikkende pigge, men indeni er frugterne spiselige og velsmagende. Der er masser af frugter på træerne her i Staurby Skov.

### 13 Banestien

Banestien giver dig en enestående tur på cykel, rulleskøjter eller løb gennem skoven og ud i det åbne land mod Vejlbj. Jernbanen gik her engang fra Middelfart over Brendrup og via henholdsvis Holse mod Bogense og Harndrup mod Odense.

### 14 Vandværket

Vores rene drikkevand er en livsvigtig ressource som skoven hjælper os med at holde ren. Her har vi trukket vand op af jorden i over hundrede år. Ved vandværket finder du et madpakkehus, hvor der er ly for regnen.

### 15 Sommerfugleengen

Gå ud og nyd udsigten. Sommerfugleengen er et paradis for sommerfugle. Engen skal slås hvert andet år for at skabe optimale forhold for sommerfugle og insekter.

### 16 Hundeskov

Hundeskov er indhegnet så din hund kan løbe løs og lege med andre hunde. Her er også borde og bænke og en mini indhegning til små hunde og hvalpe. I Hundeskov finder du en kæmpehøj. Højen er startet som en forholdsvis lille tue med resterne af en stormand, og er vokset i udbredelse, fordi der er sket flere og flere begravelser eller urnenedsættelser i kanten af højen.

### 17 Den urørte skov

Urørt skov er skove, hvor skovdriften er ophørt, og som med tiden får mange gamle træer og masser af liv. De døde stammer overlades til naturen selv. I løbet af mange år omdannes træerne til muld, og i de år lever rigtig mange organismer i det døde ved. Gå en tur på den urørte sti med dens mange gode naturlige forhindringer.

